

De gelijkenis van de zaaier  
en de uitleg die Jezus eraan geeft  
Mattheüs 13: 1 – 9 en 18 – 23

Bewerking: Jan de Visser  
Voor de overstapdienst 12 juli 2020

Verteller: Nienke	Moet je horen. Jezus zit ergens in een huis. Hij heeft nog maar net een blinde man genezen, of er komen allerlei mensen naar Hem om te zeggen dat dat niet kan, en dat Hij wel een duivel moest zijn. Nou, dat duurde eventjes, en toen kwamen z'n moeder en broers naar dat huis om met Hem te praten, maar dat wilde Hij niet. Op een gegeven ogenblik gaat Hij weg uit dat huis, en Hij gaat naar strand. Dat is het meer van Tiberias. Maar Hij krijgt geen ogenblik rust, er komen allerlei mensen naar Hem toe, en die willen Hem zien, en met Hem praten, of Hem aanraken, of horen preken. Veel te veel mensen. En wat doet Jezus dan? Die stapt in een bootje. Moet je opletten, mijn bootje.
	Welkom, Jezus, ja hoor, kom maar aan boord, het is hier ook veel te druk voor u, toch?
Jezus: Jort	Nou, zeg dat wel! Weet je wat het voordeel is, als ik in een boot zit? Dan kunnen de mensen niet zoveel vragen, en dan kunnen ze dus des te beter luisteren! Ik ga ze een bijzonder verhaal vertellen.
	(met harde stem) Beste mensen uit Galilea, graag even jullie aandacht voor het volgende verhaal. Er was eens een boer, die een landbouwbedrijf had, en het werd tijd om te gaan zaaien. Zie je het al voor je? Kijk, ik zal het voorstellen.
Zaaier Jort	<i>Doet het zaaischort voor, en begint te vertellen en te zaaien tegelijk</i>
Jezus: Jort	Kijk, bij de eerste zaaibewegingen komen er zaadkorrels op de weg terecht. Da's best wel een beetje jammer, want het kan daar niet groeien, en de vogeltjes eten het op.
	Aan de rand van de akker liggen nogal veel stenen en harde stukken grond. Want tja, die hoeken en randen zijn vaak heel moeilijk te ploegen. Dus ja, of hier veel tarwe zal gaan groeien? Ik weet het niet.
	Nu zie je alle akkers wel onkruid, maar op sommigen plaatsen staat best veel onkruid, en tja, tarwezaad tussen de distels – geen schijn van kans natuurlijk.
	Het grootste gedeelte van de akker ziet er gelukkig goed uit. Hier kun je met een gerust hart zaaien, want het zal best wel gaan groeien, het ene plantje beter dan het andere, maar toch. Wie het kleine niet eert!
Discipel A: Isa	Mooi verhaal Jezus, maar waarom vertel je ons een verhaal in plaats van een directe boodschap? Dit is toch een raadseltje eigenlijk?
Jezus:	Nou, echt een raadsel is het niet, denk ik. Denken jullie van wel? Het is makkelijk op te lossen, denk ik. Okee, ik geef één tip: het zaad is het Woord

	van God. Dat zijn alle boeken van onze bijbel, en ook de uitleg en betekenis die ik er graag aan wil geven.
Discipel A en B Isa, Lieke	Discipelen door elkaar heen: Ja, nou ja, zo heel moeilijk is het dan misschien niet. Wat denk jij? en jij? en jij? We gaan het proberen, kijken of we Jezus gesnapt hebben.
Discipel B: Lieke (tegen Isa)	Ik denk, dat het zaad dat op de weg is gevallen, te maken heeft met mensen die gewoon helemaal niks met de Bijbel doen. Mensen die gewoon niet geraakt worden door de mooie verhalen en de liederen en zo. Mensen die niks kunnen of willen met het geloof.
Discipel A: Isa	Ja, dat zou heel goed kunnen. Maar dan is het zaad dat in het midden van de akker terecht is gekomen, dat zijn dan zeker de mensen die het wél begrepen hebben. Mensen die wél behoefte hebben aan God en hun geloof. Mensen bij wie het geloof echt tot leven komt.
Discipel B: Lieke	Denk ik ook wel. Dat zijn dan mensen bij wie het geloof ook gaat groeien, net als die zaadkorrel. O ja natuúrlijk, nu snap ik het: dat zijn mensen die het geloof doorgeven en uitdragen. Die krijgen zelf weer nieuwe zaadkorrels, enzovoort!
Discipel A: Isa	Precies, en is soms dat maar een beetje en soms is dat heel veel. En net als zaadjes, tarwestengels en korenaren, verschillen mensen ook heel erg van elkaar.
Discipel B: Lieke	Ja, nou, zeker. Mooi verhaal!
Jezus: Jort	En die andere twee stukken dan? Die grond met stenen en het onkruid? Hoe zit dat dan?
Discipel A: Isa	Makkie, die weet ik! Dat zit er dus precies tussenin. Dat zijn mensen die wel andere zaken aan hun hoofd hebben. Ze horen en zien het wel, hè, die verhalen en zo, maar ze doen er niks mee. D'r gebeurt gewoon niks met dat zaad.
Discipel B: Lieke	Nee, en als boer kun je er dus maar beter voor zorgen, dat je land goed geploegd is en zo, want dan kan het zaad vrucht dragen, 30-, 60- of 100voudig!
Jezus:	Precies, goed begrepen. Ik heb nog meer verhalen voor jullie.
Verteller: Nienke	Maar die bewaren we voor een volgende keer, voor vandaag is dit wel genoeg. Bedankt!